

Stichting



Boaz 
World Project

Boaz World Word Project

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal

Nederland - Tel. +31-0318304383

Samenstelling bestuur:

emailadressen:

Kenna Schipper-Velema, voorzitter:

info@boazworldwordproject.com

Tinie de Vegt, secretaris:

ishah5770@gmail.com

Piet Heuvelman, algemeen adjunct:

pietheuvelman@icloud.com

Nieuwsbrief 2021-2022

“Daarom, mijn geliefde broeders, weest standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet tevergeefs is in de Heere.” 1 Korinthe 15:58.

Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,

Er gebeuren in de wereld om ons heen vele dingen, waaruit we kunnen opmaken dat we in de eindtijd leven en dat de komst van de Heere Jezus heel dichtbij is. Wij verwachten Hem elke dag. Maar in de tussentijd worden we bemoedigd door bovenstaande woorden. Hiermee willen we ook de trouwe broeders en zusters bemoedigen, die het afgelopen jaar de boeken van de stichting verspreid hebben. Dat zijn er velen. Zowel nationaal als internationaal. In deze nieuwsbrief willen we vooral hen naar voren halen.

We kunnen niet iedereen noemen, want dan zou de nieuwsbrief te lang worden. Zij zijn voor de Heere en ons allen even kostbaar, of ze nu in het afgelopen jaar één boek hebben doorgegeven, of 700 boeken.



In het afgelopen jaar zijn er zeven nieuwe boeken uitgekomen en 5000 boeken de deur uitgegaan en verspreid. Dat is een record aantal. Het is een groot wonder van de Heere! Door ouderdom en zwakke gezondheid, moeten Henk en ik steeds meer dingen loslaten en delegeren. Begin augustus werd Henk met spoed naar de hartbewaking gebracht met een permanent lage hartslag. De uiteindelijke

oplossing bleek een pacemaker te zijn. De Heere heeft hem opnieuw bewaard en hij kon zijn 17^e boek: “God laat Zich kennen door: Zijn Woord, Zijn Schepping, Zijn Zoon”, voltooien.



Hoogtepunten in het afgelopen jaar waren ons 25 jarig huwelijksjubileum op 19 april en de 93^e verjaardag van Henk op 1 november jl. We zijn zó dankbaar dat we de Heere al 25 jaar samen mogen dienen. Hij gaat voorop en wijst de weg en geeft elke dag weer de kracht die nodig is. Hem zij alle lof, eer, dank en aanbidding. Half oktober heb ik een belangrijke les moeten leren. Namelijk: stop met het tillen van zware dozen met boeken. De gevolgen hiervan zijn voor mij zeer pijnlijk en langdurig! Eigen schuld. 😞 Laat dat voortaan over aan de buurman, de familie of aan broeder Piet van het bestuur! Zij zijn altijd bereid om ons te helpen.

Het boek dat nog steeds het meest verspreid wordt is: “De Actualiteit van Gods Woord”, deel 1. Een evangelist in Veenendaal, broeder Bas van den Bosch, heeft in alle 14 gemeentes waar hij regelmatig voorgaat, 50 boeken kunnen achterlaten. Verder worden via Maranatha Veenendaal de boeken beschikbaar gesteld voor de bezoekers van de diensten. Broeder Jos Henzen en zuster Irene krijgen vele mogelijkheden onder het personeel en de bewoners van de verzorgingshuizen waar ze verblijven. Zelfs toen zuster Irene opgenomen moest worden in een verpleeghuis vanwege revalidatie, ging ze gewoon door.

Getuigenis van zuster Irene:

“Op 8-11-1938 ben ik in Bocholt in Westfalen geboren. (Nog geen 20 km van de grens.) De voorouders van mijn stamboom van vaders kant, hebben eeuwen lang in Zelhem (Achterhoek) gewoond. Mijn moeder was van Duitse afkomst. Als u naar mijn geboortedatum kijkt, ziet u misschien, dat ik vlak voor de Kristalnacht geboren ben. Vandaar de naam: Irene. Mijn ouders hoopten vurig, dat er geen oorlog zou komen; maar...

Na de spannende tijd van de oorlogsjaren had mijn vader de wens, dat zijn drie dochters, in een beschermde omgeving, goed Nederlands zouden leren. Zo kwamen we lange tijd achter elkaar, ieder jaar naar Amerongen in het Zendingsdiaconessenhuis. Vaders zus was daar diacones en al vele jaren verantwoordelijk voor de keuken.

De meisjes, die met elkaar werkten en woonden kregen wekelijks een jeugdavond met Bijbelstudie en geestelijke liederen aangeboden. Dit feit en ook het voorbeeld van de Zusters wekte het verlangen bij mij naar een persoonlijke relatie met onze Heer en Heiland. Uiteindelijk leidde mijn zoektocht tot een levensovergave aan de Heere God. Ik heb eigen wensen en plannen voor de toekomst in Gods Handen gelegd.

Tijdens een kerkdienst werd ik geraakt door het Woord van God uit Genesis 12:1: “De HEERE nu zei tegen Abram: Gaat uit uw land, uit uw familiekring en uit het huis van uw vader, naar het land dat Ik u wijzen zal.”

Dat was voor mij de roeping tot Zendingsdiacones. Ik hoorde daarin Gods roepstem heel persoonlijk. Inmiddels ben ik nu al 66 jaar in dienst van Koning Jezus!



Wat ben ik dankbaar, dat ik Hendriks boeken kan lezen en verspreiden. Ria Vonk, vroeger een heel trouwe vrijwilligster in ons huis, bracht me in aanraking met de boeken van Hendrik. De eenvoudige tekst en de grote Bijbelkennis boeien me steeds weer opnieuw.

In deze spannende tijd is het zo belangrijk om je te voeden met Gods Woord en tevens een zuivere kijk te hebben op Gods plan met de wereld en ons heel persoonlijk, als Zijn geliefde kinderen. Dat gun ik iedereen. Daarom verspreid ik dit goede nieuws graag aan allen, die ervoor open staan. Moge Gods Geest ons verlichten en voeden zodat we wakend en wachtend zijn tot onze dood of tot de

wederkomst van Jezus.”

Het boek “Israël Gods oogappel” wordt al sinds 2013 verspreid via Christenen voor Israël. Dat lijkt een bron die nooit opdroogt, waarvoor we heel dankbaar zijn.

We zijn heel dankbaar voor het werk dat broeder en zuster Aad en Joke van Rijn het afgelopen jaar hebben verricht. Ze hebben tientallen boeken kunnen verspreiden. In de eerste plaats hebben ze Stichting De Hoop in Dordrecht voorzien van boeken; personeel, cliënten en de bibliotheek via broeder Jules Rasoelbaks. Daarna zijn ze het hele land doorgereisd van Groningen tot Zeeland en Limburg, om persoonlijke contacten en christelijke organisaties te voorzien van boeken.

Soms mogen we iets van de speciale leiding van de Heere zien. Bij Zeeman raakte ik in gesprek met de vrouw achter de kassa. Ze bleek uit Afghanistan afkomstig te zijn en was al in contact met een gelovige vrouw in Veenendaal. We konden haar heel blij maken met een exemplaar van “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in het Farsi.

Evangelist Johan Schep krijgt nog steeds open deuren op conferenties en in de gemeentes waar hij voorgaat, als wel onder Joodse mensen in Antwerpen en Amsterdam en ook broeders en zusters in Kenia om boeken uit te delen.

Patih en Herda Talapessy worden weer naar heel andere plaatsen geleid en mogen ook voor Molukse mensen tot zegen zijn.

Een Baptisten voorganger in Nederland heeft 300 boeken verspreid van het boek: “500 jaar Reformatie – 2000 jaar Baptisme”.

Tinie van het bestuur was dit jaar opnieuw in de gelegenheid om ons met een stand te vertegenwoordigen op een Israël conferentie op De Betteld. Dit leverde veel goede gesprekken op en er werden ook veel boeken uitgedeeld. Ook onze broeder Piet van het bestuur gaat onvermoeibaar door. Wij mogen zaaien en soms mogen we ook iets van de vrucht zien. Piet mocht een aantal boeken neerleggen in een kringloopwinkel in

Krimpen aan de IJssel. Ze werden meegenomen door een jonge vrouw, afkomstig uit een heel andere plaats. Later bestelde ze meer boeken bij ons en vertelde dat ze heel intens met het geloof bezig was. De boeken hielpen haar en ze vond ze “heel correct geschreven” !

We zijn ook heel dankbaar dat de Heere steeds weer mensen op het hart geeft om Zijn werk financieel te ondersteunen.

Misschien herinnert u zich nog, dat we vorig jaar in onze nieuwsbrief mededeelden, dat we zes dozen met exemplaren van “De Messias geopenbaard aan Abraham” naar Israël verstuurd hebben. Daarvan kwamen er vijf dozen terug en één doos, met de Hebreeuwse versie, werd vernietigd op het postkantoor.



Ik weet nog, dat ik huilde toen ik al die dozen weer in de gang zag staan. Maar.....dit jaar hebben we ze opnieuw ingepakt en zonder logo van de stichting, via andere kanalen, verstuurd. Alle dozen zijn zonder problemen aangekomen op de plaats van bestemming. Er gebeuren nog iedere dag wonderen!

Internationaal gezien krijgen we soms de grootste verrassingen. In België (Oostende) waren zuster Haidy Djoe , (zie foto) en haar man Eddy bezig om een Evangelische boekwinkel te openen. Zij is afkomstig uit Suriname, van een heel speciale bevolkingsgroep. Daarvoor had Haidy op de een of andere manier het boek van Henk: “Gods beloften voor de volken”, in handen gekregen. Dit boek sprak haar heel erg aan. Daarin vond ze ook ons adres, wat uiteindelijk tot gevolg heeft gehad dat al onze boeken nu ook in Oostende verkrijgbaar zijn.

Farshid Seyed Mehdi wordt nog steeds gebruikt om het Farsi boek van de “Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” te verspreiden onder Iraanse en Afghaanse mensen. Afgelopen jaar kon hij 300 boeken laten drukken in Turkije, waar zijn organisatie 222 Ministries International ook een Bijbelschool heeft.

Verder zijn we blij dat Evangelie en Moslims onze boeken gebruikt voor hun Bijbelstudies in het Arabisch, Farsi en Turks. Ook Bijbelschool Filadelfia in Amerongen maakt gebruik van enkele titels voor de studenten, evenals broeder Arjan Baan van Stichting Heart Cry.



Zuster Anna, woonachtig in een asielzoekers centrum, geeft de Farsi boeken door, o.a. aan haar gemeente in Utrecht, de Persian Baptist Church.

Hierbij een foto van de voorganger Mr. Ussefi van de Persian Baptist Church in Utrecht, met in zijn hand een aantal boeken “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in de Farsi taal.

Deze voorganger en zijn zoon kennen we al van een vroeger bezoek aan deze kerk.

Het boek “De Actualiteit van Gods Woord” is het afgelopen jaar vertaald in het Engels en het Hebreeuws en zal volgens plan in Israël gedrukt worden en door broeder Victor Kalisher van de Israel Bible Society worden verspreid. Blijft een gebedspunt dat dit goed mag verlopen. Verder worden de boeken verspreid in de USA, Bangladesh, Brazilië, Nigeria, Japan, Zuid Afrika en andere landen.

Blij met de boeken:



in Nigeria



in Brazilië



in Bangladesh

Een vriendin in Engeland, die ik al ken sinds onze Bijbelschooltijd 1976-1978, is biddend bezig om de boeken in haar omgeving te verspreiden. Dit was ook heel bemoedigend voor onze vertaalster van het eerste uur, Hannie Tijman. Ze kreeg namelijk van een lezeres een compliment voor de uitstekende Engelse vertaling. Ook onze typesetter krijgt regelmatig een compliment voor de aantrekkelijke omslagen en de overzichtelijke lay-out. Daar zijn ook wij steeds weer heel blij mee en dankbaar voor.

Wat onze websites betreft. We zouden heel graag meer bezoekers willen zien. Dit is en blijft een gebedspunt. Ook de bescherming van de websites. De website www.themessiahrevealed.com wordt elke maand door ongeveer 100 mensen bezocht. Sinds maanden bestaat de helft hiervan uit bezoekers uit een land waar christenen zwaar onderdrukt worden. Ik denk dat het niet overbodig is om voor deze mensen te bidden, met name ook voor hun veiligheid.

Op de website www.godsbeloftevoordevolken.nl vindt u alle Nederlandstalige boeken.
Op de website www.religions-christianity-judaism.com de Engelstalige boeken.

Het afgelopen jaar hebben we geprobeerd om wat meer de publiciteit te zoeken. Henk mocht een interview geven in het maandblad Het Zoeklicht. Daar kwamen veel positieve reacties op en het blad werd ook door anderen verspreid. Twee keer mocht Henk een boek bespreken op het Christelijk Informatie Platform en hij werd geïnterviewd door een journalist van het huis aan huis blad De Rijnpost. Ik merk dat ik daar veel te hoge verwachtingen van had, want het leverde, voor zover wij kunnen zien, weinig resultaat op. Het is en blijft een les voor mij. Verwacht niets van mensen of methodes, maar alles van de Heere! Hij beschaamt niet die op Hem vertrouwt.

Wat de toekomst betreft:



Het boek “Het grote verschil” is nu in het Engels gedrukt en gaat verspreid worden in de USA, Nigeria en Bangladesh.

De verspreiding van ‘De Actualiteit van Gods Woord’ in Israël, in het Engels en het Hebreeuws.

Henk werkt aan een nieuw boek dat voornamelijk gaat over geloof, bekering en wedergeboorte. Drie onmisbare heilsfeiten, waar vaak niet zo duidelijk en eenvoudig over gepreekt wordt. We zijn bezig met het onderzoeken van mogelijkheden tot verspreiding van de boeken in gevangenissen.

Tot slot danken wij allen die een aandeel hebben gehad in het verspreiden van het Woord in het afgelopen jaar en wensen wij alle lezers van deze nieuwsbrief gezegende Kerstdagen en ook Gods zegen voor 2022 toe. Maranatha!

Met een hartelijke groet, namens het bestuur.

Kenna Schipper

Punten om voor te danken:

Voor alle broeders en zusters en organisaties, die meehelpen om de boeken te verspreiden. Voor alle andere wegen die de Heere dit jaar gebaad heeft om de boeken onder de aandacht te brengen. We denken aan de websites en via de media.

Voor de zeven nieuwe boeken die uitgekomen zijn.

Voor het feit dat we nog steeds de kracht en de middelen ontvangen om met het werk door te kunnen gaan.

Gebedspunten:

Dat de Heilige Geest het gelezen- en bestudeerde Woord gaat toepassen.

Voor het zegenrijk functioneren van de websites.

Voor meer contacten en verspreidingspunten van de boeken wereldwijd.

Of de Heere ook Moslims, Boeddhisten en Hindoes wil bereiken met Zijn Woord. De boeken in het Arabisch, Farsi, Hindi en Thai zijn daarvoor heel geschikt.

De gezondheid van Henk.



Algemeen Nut Beogende Instelling

Bankrekening: IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v. St. Boaz World Word Project.

Fiscaal reg.nr. 815516496 - Kamer van Koophandel 41053029-