



**Boaz World Word Project**

Sterrenwacht 51 – 3901 SV Veenendaal  
Nederland - Tel. +31-0318304383

**Samenstelling bestuur:**

**emailadressen:**

**Kenna Schipper-Velema, voorzitter:** [info@boazworldwordproject.com](mailto:info@boazworldwordproject.com)

**Tinie de Vegt, secretaris:** [ishah5770@gmail.com](mailto:ishah5770@gmail.com)

**Piet Heuvelman, algemeen adjunct:** [pietheuvelman@icloud.com](mailto:pietheuvelman@icloud.com)

## **Nieuwsbrief november 2022**

Geliefde broeders en zusters, familie en vrienden,

**Efeze 2:10 “Want wij zijn Zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen.”**

Bovenstaande tekst spoort ons aan om, hoe de omstandigheden ook zijn, biddend de Grote Opdracht van de Heere Jezus in gehoorzaamheid en trouw, te vervullen. Hij leidt ons door Zijn Geest en Hij geeft ons daarvoor ook kracht en de talenten en wil dat we die optimaal gebruiken. Waarom? Omdat we weten dat de komst van de Heere Jezus heel dichtbij is. Hij heeft gezegd, dat er nog een nacht komt waarin niemand werken kan.

Mijn man Henk werd tot op de laatste dag van zijn leven, voordat hij naar de Heere ging, gedreven door die opdracht.

Hij wilde nog één keer de kernboodschap van het Evangelie onder de aandacht brengen in het boekje: “Geloof – Bekering - Wedergeboorte”. Er zijn twee mogelijkheden en twee eindbestemmingen. Maar er is ons maar één Weg gegeven en één Naam tot ons eeuwig behoud. Op welke weg bevinden wij ons?

Vanaf 5 januari dit jaar, tot aan Henks overlijden op 19 maart jl. kregen wij hulp van de Thuiszorg. Henk vroeg aan elke zuster of broeder die voor de eerste keer aan zijn bed kwam: “Weet je of je wedergeboren bent?” Ik hield soms mijn hart vast en dacht: “Is dit niet al te confronterend?”

Maar Henk vroeg het één keer en daarna niet meer. Toen gebeurde het volgende. Eén zuster is in deze periode twee keer geweest. De eerste keer stelde Henk ook haar deze vraag. Vlak voor zijn heengaan was ze nog een keer ingepland. Toen ze afscheid nam, zei ze: “Wat ben ik dankbaar dat u mij deze vraag gesteld hebt. Die vraag had nog nooit iemand in mijn leven gesteld, ook in de kerk niet. Het heeft me bij de Heere Jezus gebracht en nu weet ik dat ik wedergeboren ben.”

U kunt de drie delen: 1. “God leren kennen”, 2. “Geloof - Bekering - Wedergeboorte” en het 3<sup>e</sup> deel: “Christus in het Oude Testament”, gratis bestellen en downloaden. Ook in grotere aantallen te bestellen om uit te delen. Zie onze website [www.godsbeloeftevoordevolken.nl](http://www.godsbeloeftevoordevolken.nl) Deel 3, “Christus in het Oude Testament”, is het nieuwste boekje, dat Henk nog in de laatste weken vóór zijn overlijden samengesteld heeft. Dit is een gemakkelijk leesbare, toegankelijke samenvatting van zijn eerste boek, uitgegeven in 2009: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”.



Boeken in andere talen zijn gratis te downloaden via [www.themessiahrevealed.com](http://www.themessiahrevealed.com) en [www.religions-christianity-judaism.com](http://www.religions-christianity-judaism.com)

De afgelopen periode was voor mij een heel moeilijke tijd. Ik mis mijn man heel intens en voel dat dit blijvend is. Maar ik ben ook bovenmate getroost. Via deze nieuwsbrief dank ik allen die met mij meegeleefd hebben en nog steeds met mij meeleven op velerlei wijzen, zowel nationaal als internationaal. Ik ben ook dankbaar voor de wijze raad, die ik kreeg om de tijd te nemen om te rouwen en te rusten en me niet al te snel op allerlei activiteiten te storten.



Speciaal dank ik de Messiaanse Gemeente in Virginia (USA) voor hun jarenlange trouwe gebed voor Henk en mij. Zij geven aan nu ook nog steeds voor mij te bidden. Ook dank ik nogmaals mijn trouwe vriendin Loïs uit Canada. Met haar heb ik heel lang gewerkt op het eiland Mindoro (Filipijnen). Ze liet me "troostbloemen" sturen via onze gezamenlijke vriendin Francis, óók een ex-collega van het zendingsveld en van het kantoor van de OMF (Overseas Missionary Fellowship). Zij woont sinds kort tegenover mij. Een speciaal geschenk van de Heere.

Wat de Stichting Boaz World Word Project betreft, geeft de Heere ons een duidelijk signaal dat we door mogen gaan met het werk. Het wordt bevestigd door de vele aanvragen voor boeken, uitnodigingen om in een gemeente of op een conferentie ons te presenteren met de stand en ook door middel van het financiële support.



Begin september mochten we drie dagen met onze stand op een Israël conferentie staan op De Betteld in Zelhem, samen met ons bestuurslid **Piet Heuvelman en zijn vrouw Wil**. Voor Wil was het de eerste keer, maar de Heere heeft ons geweldig bemoedigd door middel van de vele boeken die we uit konden delen en door de goede gesprekken die we gehad hebben.



Het is altijd weer een wonder van de Heere om te merken hoe Hij de boeken onder de aandacht van de mensen brengt. Er kwam een Indonesische man naar onze stand, die heel verbaasd was ons te zien. Hij had in het verleden een aantal boeken van Henk in Tiberias (Israël) gekregen en was toen al verwonderd, op die plaats boeken van een Nederlandse auteur aan te treffen. Hij was blij dat hij nu ook een aantal boeken in het Nederlands aan kon schaffen.

Er kwam een jonge vrouw voorbij, die een jaar eerder de verkorte uitgave van: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift “ in het Engels met Hebreeuwse namen, had gekregen. Ze las elke dag een stukje in haar “stille tijd” en probeerde zich de Hebreeuwse namen eigen te maken. Voor haar was dit heel zegenrijk.

In het kader van de Israël zondag waren we op 9 oktober uitgenodigd door **broeder Johan Roukema** van de **Berea Gemeente De Maten, Apeldoorn**. Hij verspreidt ook al een aantal jaren onze boeken en nieuwsbrieven.



In een interview met Johan en mij, mocht ik iets vertellen over het ontstaan van Henks eerst boek, met het gevolg dat bijna iedereen naar onze stand kwam. Voor mij is het een heel bijzondere-, kostbare- en onverwachte ervaring om mee te maken, dat mensen mij willen troosten als ze horen dat Henk nog maar zo kort geleden overleden is.

Nog een dierbare broeder en zuster, die al een aantal jaren onze boeken verspreiden zijn **Patih en Herda Talapessy**. Ze krijgen o.a. mogelijkheden om het Woord te verspreiden onder de Indonesisch sprekende bevolking.

Ze willen zich graag zelf voorstellen.

**Interview:**

**Shalom,**



*"Mijn naam is Patih Talapessy en mijn vrouw heet Herda. Wij zijn van Molukse origine. Door mijn vrouw ben ik eigenlijk tot bekering gekomen. Zij was al langer in de Heer en ging naar een Evangelische Gemeente. Zij vroeg mij een keer met haar mee te gaan naar de dienst. Ik ben dus meegegaan en daar werd ik aangeraakt door de liefde van Jesjoea, die ik nooit eerder had ervaren. Sinds die tijd (1991) heb ik mijn leven aan Hem toevertrouwd, samen met mijn vrouw.*

*We hebben Henk voor de eerste keer ontmoet in het Moluks Kerkelijk Centrum in Houten, waar hij een lezing bijwoonde. Na afloop gaf Henk mij zijn boek over Israël. Later ontmoetten wij hem op De Betteld in Zelhem. Zo raakten wij weer in gesprek en natuurlijk weer over Israël. Zijn boeken spreken mij erg aan, vooral zijn studieboek over de Messias, met vele Bijbelteksten, die je kunt opzoeken. Zeer leerzaam.*

*In 2000 zijn wij op uitnodiging van "Het Huis van Gebed" uit Utrecht voor het eerst in Israël geweest. Er was toen een gebedsconferentie voor alle volkeren o.l.v. Tom Hess. Sinds die tijd zijn wij ons steeds meer gaan verdiepen in Israël en het Joodse volk. Wij zijn ons er van bewust dat God een plan heeft met Israël, Zijn oogappel. Door de hele Bijbel heen, lees je dit.*

*Daarom zijn we blij met de boeken van Henk, zodat wij ze kunnen verspreiden. We zijn dankbaar dat we Henk en Kenna mochten leren kennen en dat we steeds weer boeken mogen komen ophalen. Met de bedoeling om ze weer uit te delen.*

*Wij geven God alle eer en Glorie voor wat Hij voor ons heeft gedaan. Wat zijn wij blij en dankbaar."*

*"Shalom en Gods zegen".*

*Patih en Herda Talapessy*



## Nog een kort overzicht van de activiteiten van het afgelopen jaar.

Ondanks het feit dat het een bewogen jaar was, hebben we toch nog ruim 3000 boeken kunnen verspreiden. Ik heb ook biddend geprobeerd om boeken, die al heel lang in de kelder lagen, de deur uit te krijgen.

Met verrassende gevolgen. We konden een doos met de Russische versie van het boekje “De Messias geopenbaard aan Abraham” uitdelen onder Oekraïense vluchtelingen in Nederland.



Alle Japanse uitgaves van: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift”, die we nog in voorraad hadden, vonden hun weg door middel van een Joodse broeder in Japan.

In 1982 leerde ik op de Filipijnen **Cristy Revillosa** kennen. Zij hielp mij met het leren van de taal en door ons contact leerde zij de Heere Jezus kennen. Zij was toen 17 jaar. Nu, 40 jaar later, hebben we nog steeds contact. Een groot wonder van de Heere. Onze Tagalog (Filipino taal) voorraad en een aantal Engelstalige uitgaves werden warm verwelkomd door haar thuisgemeente.

**Cristy en haar man Ton**



Onze boeken worden al jarenlang gedrukt, naar onze volle tevredenheid, door Giga Print in Almere. Het gebeurt zo nu en dan, dat de koerier die de boeken komt brengen, wil weten wat voor boeken er in de dozen zitten. Daardoor krijgen we soms de kans om een boek mee te geven.

Het was een bijzondere ervaring, dat een tijdje geleden een moslim koerier alle boeken in de kelder wilde bekijken en een exemplaar heeft meegenomen van: “De Messias geopenbaard in de Heilige Schrift” in het Arabisch en de versie in het Nederlands. Het boek: “Het grote Verschil” en “De Actualiteit van Gods Woord”, deel 1.

Punten om voor te danken:

1. Dat Henk nu veilig bij de Heere is en tot op de laatste dag nog aan de boeken kon werken en alles afgemaakt heeft, wat hij graag af wilde maken.
2. Voor het zaad dat gezaaid is en dat uit alles blijkt dat we door kunnen en mogen gaan met het werk van de stichting.
3. Voor de uitgave van het nieuwe boek: "Christus in het Oude Testament".
4. Voor de verspreiders en de vrijwilligers die ons helpen op het digitale vlak en met de logistiek.

Punten om voor te bidden:

5. Dat het gezaaide van het afgelopen jaar vrucht mag dragen voor de eeuwigheid.
6. Of de Heere nog nieuwe wegen wil banen en openingen geven voor de verspreiding.
7. Om wijsheid voor het bestuur.

We zouden onze achterban en ons thuisfront wel graag uit willen breiden. Als u meerdere exemplaren zou willen ontvangen of als u mensen weet die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in onze nieuwsbrief, geef het email adres dan aan ons door. Als u deze brief liever niet meer wilt ontvangen, mag u het ons ook laten weten.

Als bestuur danken we u voor uw trouwe gebed, de ondersteuning en voor het warme meeleven in het afgelopen jaar.

Gods onmisbare zegen toegewenst met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Kenna Schipper



**Algemeen Nut Beogende Instelling**

Bankrekening: IBAN NL83RABO0137210493-t.n.v. St. Boaz World Word Project.  
Fiscaal reg.nr. 815516496 - KvK 41053029.